



Equmeniakyrkan



Missionskyrkan Hestra • Grimsås | Vår 2017

Missionskyrkan Hestra

Byvägen 5, 330 27 Hestra
Tel. Exp: 0370-335320
Tel. Kök: 0370-335353
www.missionskyrkanhestra.se
e-mail: info@missionskyrkanhestra.se

Pastor

Torbjörn Andersson
Mobil: 070-5577616
e-mail: pastor@missionskyrkanhestra.se
Exp.tid Hestra Tisd. 14.00-16.00

Ordförande

Andreas Palmquist
Tel: 070-6602941

PlusGiro församlingen 2 86 98-9
Bankgiro 123-0234

Missionskyrkan Grimsås

Idrottsgatan 4, 514 70 Grimsås
www.grimsasmission.se

Pastor

Göran Undevall
Mobil: 0730-34 47 47
e-mail: g.undevall@telia.com

Plusgiro församlingen: 53 39 42-9
Swish: 123 688 61 74

Equmenia Hestra/Grimsås

www.missionskyrkanhestra.se

Hanna Delhag

Mobil: 0730 285934
e-mail: handel9404@gmail.com

Ordförande

Peter Gillgard
Tel: 0370-335086

PlusGiro Equmenia 22 65 26-2
Swish: 123 653 72 86

Församlingsbladet

Werner Holgersson
Mobil: 070-5439552
e-mail: werner.holgersson@gmail.com

Markus Lewintus, Hanna F. Bylund,
Conny Palmquist.

Ansvarig utgivare: Andreas Palmquist

I samarbete med: Bilda 

I DETTA NUMMER



14

Kristen

Vad är det egentligen?

INNEHÅLL

- | | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------|
| 3 | Torbjörn har ordet | 10 | Kalendern |
| 4 | Equmenia - Söndax | 12 | Grimsås |
| 6 | Vitryssland | 13 | Fotbollsläger |
| 7 | Diakonigruppen | 14 | Kristen - Vad är det? |
| 8 | Volontärerna | | |

...Våreld (*Kalanchoe blossfeldiana*) är en blomma som är aktuell så här års. Den är en tålig blommande växt som kännetecknas av dekorativa blommor i många olika färger. Den beskrivs som lättskött och tacksam, men också som en typisk slit- och slängblomma. Fast det sista är inte riktigt sant därför att pysslar man om den rätt går det att få den att blomma igen.

Blommans namn är sammansatt av två korta, men nog så viktiga ord; vår och eld. Vår är den årstid som vi nu möter och går in i. Den kännetecknas av att naturen vaknar på nytt, att livet återvänder, vintern och mörkret får ge sig, grönskan och växtligheten tar mer och mer plats. När det gäller högtider infinner sig Påsken på våren. I den firar vi att livet segrar. Döden är inte sista anhalt. Det finns hopp.

I den kristna berättelsen och tron koncentreras händelserna till en vecka i Jerusalem för 2000 år sedan. Veckan startar med ett triumftåg när Jesus rider in i staden under glada hosiannarop, så tar man emot sin Messias. Hosiannaropen övergår ganska snart till rop om att korsfästa och så blir fallet. Jesus avrättas och begravs. Det ser allt annat än ljusst ut. Hopplösheten verkar vara total. Men det är inte slutet. Jesus uppstår, livet segrar, hoppet och ljuset återvänder.

Livets seger sker inte utan motstånd och vårens ankomst sker inte utan kamp. Våren och Påsken är en prövningens tid. Här får vi återvända till namnet på blomman igen, Våreld. Nu är det andra ledet i namnet som gäller, eld. Att prövas som genom eld är ett uttryck som används ibland och syftar då mot rening och hållfasthet. Det Jesus gick igenom i sitt lidande och död var en oerhörd prövning och därför kan vi säga att det genom uppståndelsen är hållbart i evighet.

Händelser vid två eldar, en i Jerusalem och en vid Tiberiassjön, är viktiga för lärjungen Petrus. Men även vi har möjlighet att tolka och förstå våra liv utifrån det som utspelar sig vid dessa eldar. Den första elden är förnekelsens eld. Vid den elden på översteprästens gård, under tiden då Jesus blir förhörd, säger Petrus att han inte känner honom trots att han bedyrat att han inte ska överge Jesus under några omständigheter (Luk 22:54-62). Nederlagets, förnekelsens, sorgen och smärtans eld.

På stranden vid Tiberiassjön (Joh 21) har Jesus gjort upp en eld där han möter Petrus och några av de andra lärjungarna efter en misslyckad fisketur. Jesus har ordnat mat åt dem och när de har ätit samtalar han med Petrus. Detta samtal medför att Petrus får upprättelse och förnyad kallelse i det uppdrag han är av Jesus själv utsedd till.

Våra liv pendlar ibland mellan dessa eldar, förlustens eldar och segerns eldar, mellan hopplöshet och hopp, mellan sorg och glädje, mellan död och liv. Hälsningen i vårens och Påskens tid är att *"Livet vann, dess namn är Jesus..."* (Psalmer och Sång 153). Blomman våreld påminner oss om detta.



Vår- och påskhälsningar
/ Torbjörn Andersson



Tonerna ljuder ut i kyrksalen, ca.15 minuter in i gudstjänsten på söndag förmiddag. Alla Söndax-barn springer ner i källaren för att fortsätta med sin egen del av gudstjänsten.

Vi börjar alltid våra söndagar med en storsamling där vi sjunger och delar en Bibelberättelse genom drama, dockteater eller annat illustrativt sätt. Vi lär oss en minnesvers och sedan hinner vi med lite lek innan vi delar upp barnen i tre grupper: Skatten, Pärlan och Trädet.

I grupperna får vi möjlighet att prata om Bibelberättelsen på ett åldersanpassat sätt. Här kommer många guldkommentarer, som värmer en ledars hjärta och gör att man längtar till nästa gång! Sedan pysslar och leker vi lite till innan det är slut. Vi brukar vara mellan 15-30 barn varje söndag.

Två minnesvärda händelser från året som gått är en **Påskvandring** som vi gjorde innan påsk. Barnen fick följa med runt och uppleva valda delar från påskens dramatiska händelser. Det var starka upplevelser och även medföljande föräldrar och ledare fick med sig det glada budskapet hem: Jesus lever! Han dog och uppstod för oss!

Vi kommer att göra om denna vandringen i år, **9 april** tillsammans med

"Kungen skall svara dem:
Sannerligen, vad ni har gjort för någon
av dessa minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig."

Matt 25:40

SÖNDAX

Du mellan 3-12 år är välkommen
på Söndax!
Söndagar klockan 10,00-11,15!

Svenska Kyrkans Unga. Då kommer barnen agera mer och hela församlingen kommer att få gå runt och uppleva påsken! Välkomna!

Den andra händelsen är vårt stora **barnkalas**! Under året samlade vi in pengar till barnen på **Furuhill** och av dessa köpte vi presenter som delades ut på ett barnkalas nere i Söndaxlokaler i källaren på Missionskyrkan.

/Ledarna: Peter Gillgard, Pernilla Hartvigson, Ida Palmquist, Elin Ambjörnsson, Hanna Delhag, Maja Skogsberg, Disa Lundin och Joshua Iwela.

Vi lekte, skrattade och åt glass tillsammans!

Även detta kommer vi att göra om den **5 mars**, till glädje för både barnen på Söndax och de barnen vi bjuder in! Du är välkommen om du tycker om att leka eller bara knyta nya kontakter!





Församlingarna i Hestra och Donsö har ett arbete i Vitryssland som är till stor välsignelse. Hjälpsändningar har öppnat för kontakter med människor och tillfälle till evangelisation tillsammans med församlingen i Novolukoml.

En av de stora uppgifterna har varit att hjälpa till att iordningsställa kyrkor och missionshus så att församlingarna kan inbjuda till gudstjänst, bön, barn- och ungdomsarbete. Kyrkan i Novolukoml är invigd och arbetet med missionshuset i Zashnike är snart klart.

Kyrka i Zaslonovo

Nio medlemmar startade 2005 en församling i Zaslonovo och har byggt på sin kyrka i 10 år. Idag samlas ungefär 10–25 människor vid samlingarna och under veckan har man huskyrka i hemmen, samt ungdomsläger på somma-

ren. De har bänkar med plats för 40 personer i kyrksalen. För att få kyrkan godkänd måste det utvändiga arbetet på kyrkan vara klart med isolering och målning. Kyrktomten måste planeras och ett staket sätts upp. Då bli kyrkan godkänd av myndigheterna och kan invigas av församlingen. Lite klinkers och isolering, kök och möbler till ett par gemenskapsrum och kyrkan skulle vara mycket användbar också på vintern.

Två projekt med Kommunen i Novolukoml.

Kommunen med Borgmästare och vice borgmästaren i spetsen har fått godkänt av myndigheterna i Minsk att tillsammans med oss genomföra två projekt. Ett socialt center skall inredas med träningsmöjligheter i matlagning, rörelse och balansträning. En skola med en yta på 300 kvadratmeter står till deras förfogande och ytan kan ökas efter behov. Det första projektet gäller 31 personer under 18 år som är lätt handikappade. Det andra projektet gäller dagverksamhet för 300 personer som har olika behov av hjälp och träning. Det finns sjukgymnaster och personal med liknande utbildningar, men de har inga hjälpmedel. Två rum står oinredda som de vill använda om de blir inredda. Kök med elspis, kyl och frys, möbler och koppar, glas, bestick etc. Träningsredskap som bollar, madrasser pingpongbord. Rullstolar, sängar och rullatorer. Egentligen behövs allt!

Familjer

Vid varje resa har vi kontakt med familjer som har stora behov av hjälp. Kläder, mat och pengar blir till stor hjälp för dem, men också omtanke och förbön. Gripande livsöden får vi lyssna till och tillsammans med församlingen i Novolukoml och deras diakonala arbete kan vi hjälpa till.

Var med och hjälp till med insamlingarna och följ gärna med på en resa så får ni uppleva något ni aldrig glömmer. Nästa resa blir 5 - 13 maj.

//Roland Edwardsson och Janne Edwardsson

INBLICK I FÖRSAMLINGEN - DIAKONIGRUPPEN

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

(Sveriges Kristna råd 2014).

Diakonigruppen är en grupp i församlingen som försöker ha ögon, öron och andra sinnen öppna för människors behov i olika livssituationer. Såväl inom församlingen som i övriga samhället. Idag består gruppen av åtta personer samt församlingens pastor.

Varje år ordnas vårfest och julfest för de äldre. I samband med ett gott eftermiddagskaffe brukar någon gäst berätta om sitt intresse och sina upplevelser. Senast handlade det om en utställning av julkrubbor, men det har också handlat om 'Var-

dagslivet i Indien', 'Dan Anderssons liv i dikter och sånger'. Ofta med inslag av bilder och sånger. De som inte har tillfälle eller orkar komma får istället ett hembesök. Vi skickar också födelsedagskort vid 50- och 60-årsdagar. Och från 65 år vid varje födelsedag. I samtal med pastorn ser vi över behov av hembesök. Vi önskar gärna information och tips från övriga i församlingen om enskildas behov.

De som har möjlighet medverkar också aktivt i kyrkans flyktingarbete med språkcafé, stickcafé och med personlig hjälp och stöd.

Övergripande målsättning:

Att ha Missionsbefallningen som grund och låta Jesu ord i Matt. 25:35-36 inspirera till handling:

"Jag var hungrig och ni gav mig att äta"



Diakonigruppen

Eva-Britt Sveningsson, Lill Hege Pettersson, Rosita Geresand, Ann-Kristin Jonasson, Lilian Lundin, Elisabet Holgersson, Kerstin Jonsson och Marianne Ambjörnsson.

VOLONTÄR - VARFÖR DÅ?

Att träffa dessa nyanlända gör mej glad och jag får så mycket kärlek tillbaka. Jag känner mig behövd och omtyckt. Vi hör och ser om flyktingströmmar på nyheterna men här får vi sitta ner och samtala (lite knaggligt här och var) och få personliga berättelser om varför man har flytt och hur flyktvägen har sett ut. Intresset för dessa länder och deras kultur ökar. Man blir så glad att se deras iver att lära sig det nya språket. Vi får komma ihåg att vissa som kommer har aldrig gått i skolan. Det hela känns mycket meningsfullt.

//Ingrid



Ingrid Petersson



Gunvor Axelsson

Jag har ju tiden! Jag har fått nya vänner, speciellt från Syrien och Afghanistan. Det har gett mig insikt i dessa länders folk och kultur. Jag har varit ett speciellt stöd för en pappa och hans son som kom till Sverige för tre år sedan. Deras resa hit var förskräcklig och tiden på medelhavet var ohygglig. Resan har satt djupa spår. Deras längtan efter resten av familjen har varit tung att bära, men nu efter tre år kommer mamman, en treårig pojke och en tioårig flicka till Sverige för att återförenas med pappan och sonen. Vilken glädje! Denna familj har blivit som en del av min familj.

//Gunvor



Stort intresse att få lära svenska!

En av eldsjälarna och initiativtagarna till språkcaféet och stickcaféet är Sune Svensson. Man skulle kunna säga att Sune är rektor för den här verksamheten. Nästan alla tisdagar och torsdagar sedan starten i september 2014, med undantag av jul- och sommarlov har han varit på plats. Sune berättar att från början fick vi bra hjälp med material från SFI. Det gäller att ha både lätt och lite mera avancerat material då de nyanlända har väldigt olika bakgrund. Allt från analfabeter till akademiker.

Vi, volontärer, har inte alltid grammatiken klar för oss, men det viktiga är samtalet och att vi kan skapa en god och trevlig atmosfär för de nyanlända som lever i ovisshet inför framtiden. Det här jobbet är mycket inspirerande och Sune säger sig ha fått hundratals nya vänner men kan inte komma ihåg namnet på alla. Han hälsar också fler volontärer välkomna att delta och uppleva det meningsfulla med dessa samlingar.



Sune Svensson



full fart i köket - kul att hjälpa till...



En flicka med klänning från stickcaféet...

HESTRA KALENDER

2017

Mars

- 5 **Söndag 10.00** Gudstjänst med nattvard, Gerard Willelmsen. Torbjörn Andersson, Teamet, Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe
- 7 **Tisdag 19.30** Bön
- 9 **Torsdag 10.00** Bibelsamtal och kaffe
- 12 **Söndag 10.00** Gudstjänst, Torbjörn Andersson. Sång Hanna F. Bylund, Insamling till pastors- och diakonutbildningen, Söndax, Kyrkkaffe
- 19 **Söndag 10.00** Gudstjänst, predikan och sång Petter Edin, Söndax, Kyrkkaffe
- 21 **Tisdag 19.30** Bön
- 22 **Onsdag 19.00** Kvällsbibelskola med Göran Holmberg
- 23 **Torsdag 10.00** Bibelsamtal och kaffe
- 26 **Söndag 10.00** Gudstjänst, Lars Gunther. Torbjörn Andersson, Söndax, Kyrkkaffe
- 28 **Tisdag 19.30** Bön

April

- 2 **Söndag 10.00** Gudstjänst med nattvard, Torbjörn Andersson. Sång Injoy, Missionsrutan Göran Undevall, Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe
- 4 **Tisdag 19.30** Bön
- 6 **Torsdag 10.00** Bibelsamtal och kaffe
- 9 **Palmsöndag 10.00** Ekumenisk gudstjänst med Påskvandring. Söndaxledarna och Söndax. Kyrkkaffe
- 11 **Tisdag 19.30** Bön
- 13 **Skärtorsdagen 18.00** Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Hestra kyrka, Agneta Helge, Torbjörn Andersson
- 14 **Långfredag 10.00** Gudstjänst, Torbjörn Andersson
- 16 **Påskdagen 10.00** Gudstjänst, Torbjörn Andersson. Sång Puma och ledare Insamling till fastighetskassan, Kyrkkaffe
- 18 **Tisdag 19.30** Bön
- 20 **Torsdag 10.00** Bibelsamtal och kaffe
- 23 **Söndag 10.00** Gudstjänst, Sven-Arne Sveningsson. Missionsruta Strandgården, Utgångskollekt till Strandgården, Söndax, Kyrkkaffe
- 23 **Söndag 18.00** Gospelkonsert med Gnosjö Gospel
- 25 **Tisdag 19.30** Bön
- 26 **Onsdag 19.00** Kvällsbibelskola med Göran Holmberg
- 29 **Lördag 08.00** Arbetsdag vid kyrkan
- 30 **Söndag 10.00** Ekumenisk gudstjänst, Hestra kyrka, Agneta Helge, Torbjörn Andersson

Maj

- 2 **Tisdag 19.30** Bön
- 7 **Söndag 10.00** Gudstjänst med nattvard, Torbjörn Andersson. Sång Christina Lindkvist, Månadsoffer, Söndax, Kyrkkaffe
- 14 **Söndag 10.00** Gudstjänst med Söndax vårfest. Söndaxledarna och Söndax. Kyrkkaffe
- 16 **Tisdag 19.30** Bön
- 18 **Torsdag 18.15** Eumenias vårfest i Åparken
- 20 **Lördag 16.00** Konfirmationsgudstjänst, konfirmanderna och ledarna. Tårtbuffé för konfirmander och anhöriga
- 21 **Söndag 10.00** Konfirmationsgudstjänst i Stengårdshults kyrka, konfirmanderna och ledarna
- 23 **Tisdag 19.30** Bön
- 25 **Kristi Himmelfärds dag 09.00** Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. Ta med fikakorg.
- 28 **Söndag 10.00** Gudstjänst, Torbjörn Andersson. Insamling till mission i Sverige, Kyrkkaffe

Juni

- 4 **Pingstdagen 10.00** Gudstjänst med nattvard, Torbjörn Andersson. Månadsoffer, Kyrkkaffe
- 6 **Nationaldagen 10.00** Nationaldagsbön, Isabergstoppen
- 11 **Söndag 10.00** Gudstjänst med besök av Tjernobylobarnens Oas, Ove Claesson, Kyrkkaffe

Bön före gudstjänst

Välkommen
till bönesamling i Oasen!
Vi träffas kl. 9.30 på
söndagar och ber
inför gudstjänsten.

Kom ihåg!!!

Arbetsdag i kyrkan
ute och inne

29/4 kl. 08:00

Ta med eget fika

Vårfest!!

Eumenias vårfest

var: Åparken

när: 18/5 kl. 18:15

Glöm inte!

Friluftsgudstjänst

Ta med fika

25/5 09.00
OBS! tiden.

Nationaldagen

Bön på berget
10:00

2017



GRIMÅS: ETT NYTT ÅR I GRIMSÅS KYRKA

Mars

- 12 **Söndag 11:00 Gudstjänst**, nattvard,
Göran Undevall
- 16 **Torsdag 18:30 Scoutgudstjänst**
- 19 **Söndag 11:00 Gudstjänst Svenska Kyrkan**

April

- 2 **Söndag 09:00 Gudstjänst Svenska Kyrkan**
- 13 **Skärtorsdag 19:00 Getsemanestund**,
nattvard, Göran Undevall
- 16 **Söndag 11:00 Påskdagsgudstjänst**,
Göran Undevall
- 17 **Måndag 17:00 Gudstjänst Svenska Kyrkan**

Maj

- 6 **Lördag 09:00 Städdag i kyrkan**
- 14 **Söndag 09:00 Gudstjänst tillsammans med Svenska Kyrkan**
- 25 **Kristi Himmelfärdsdag** Pilgrimsvandring,
mer information kommer senare

Juni

- 4 **Söndag 08:00 Gökotta på Bäckatorpet**,
ta med egen kaffekorg

För några månader sedan upplevde vi på nytt igen ett årsskifte och vi klev in i 2017. Ett år av nya möjligheter och förväntningar.

Nytt för i år är att vi i Missionskyrkan i Grimsås på uppdrag av Svenska kyrkans församling nu fått uppgiften att som frivilliga volontärer ansvara för städningen och den inre och yttre skötseln av Grimsås kyrka. För att klara av vårt uppdrag behöver vi just nu ett antal ytterligare frivilliga volontärer som cirka en gång per kvartal kan tänka sig att hjälpa till att städa kyrkan.

Under en vecka är det många personer och grupper som besöker kyrkan eller hyr in sin verksamhet där, därför behöver kyrkan nu städas regelbundet av ideella krafter.

Du som kan tänka dig att på något sätt under året hjälpa till med de nya praktiska uppgifterna är välkommen att höra av dig till mig på:

E-post: g.undevall@telia.com
Tel: 070-585 61 51.

Under året kommer vi också att behöva köpa in förbrukningsmaterial till lokalerna i Grimsås kyrka. För att göra det enkelt för alla som vill ge en gåva till detta behov har vi nu öppnat ett Swishkonto där den som vill kan swisha in en gåva till detta ändamål.

Församlingens Swishnummer är: 123 688 61 74.
Märk inbetalningen, "Gåva till förbrukningsmaterial i Grimsås kyrka".

Alla mycket varmt välkomna till de olika gudstjänsterna och aktiviteterna som både vi i Missionskyrkan och Svenska kyrkan arrangerar i Grimsås kyrka.



Göran Undevall
Pastor och församlingsföreståndare
i Grimsås Missionsförsamling

FOTBOLLSLÄGER I RYSSLAND



Sedan 2009 har Equmenia varit medarrangör vid fotbollsläger i sju ryska städer. I samarbete med lokala församlingar ger vi barn och ungdomar chans att idrotta och höra om Jesus. Dessutom får svenska volontärer varje sommar chans att under en vecka växa i tro och ledarskap.

Under 2016 antogs en ny antiterroristlag i Ryssland som påverkar kyrkornas arbete genom att den förbjuder förkunnelse och tillbedjan på allmän plats och allt missionsarbete.

Situationen är mycket beklaglig och möjligheterna för Puls att genomföra fotbollsläger i Ryssland är begränsad, men det finns några församlingar där vi kan fortsätta det fina samarbetet och ge ryska barn och ungdomar idrottsglädje i kombination med kristen tro samt svenska ungdomar möjlighet att åka till Ryssland som volontärer.

Be gärna för situationen i Ryssland!

Sommaren 2017 planeras det läger i Novosibirsk och Ryazan. Vill du följa med som Pulsledare, möta den ryska kulturen och göra skillnad i barnens liv? Att vara Pulsvolontär är en härlig chans att möta idrottsintresserade ungdomar. Våra ledare kan se fram emot en fantastisk vecka med spännande utmaningar.

Språket är en utmaning. Våra ryska kollegors

engelska är inte alltid den bästa och det kan därför vara svårt att göra sig förstådd. Barnen tycker förstås det är väldigt spännande med utländska gäster. Vi bor och tränar under enkla förhållanden.

En del barn kommer från tuffa sociala förhållanden. De flesta har bara idrottat i skolan, att tillhöra en förening kostar ofta mycket pengar. Våra ledare är flexibla och driftiga.

Trots noggranna förberedelser i Sverige sker ofta förändringar på plats. Som volontär förväntas du lösa problem och ta snabba initiativ när hinder dyker upp. Vårt svenska team har en eller flera ansvariga, och vi jobbar förstås alltid tillsammans.

Som fotbollsvolontär ska du ha vana i att leda barn och ungdomar. Vi tror att du har idrottsbakgrund men fotboll behöver inte vara din huvudidrott. Du blir en idrottslig och kristen förebild för barnen. Volontärer leder fotbollsträningar och finns även med vid bibelstudier och kvällssamlingar. Självkostnaden ligger för närvarande på 2000 kr.

Vill du följa med på en fantastisk fotbollsvecka, och utveckla ditt ledarskap och din tro?

Kontakta pastor
Torbjörn Andersson.

Att förneka Gud är att förneka förutsättningarna för det andliga livet.

Om Gud vore en despot som ville oss illa är det en fruktansvärd tanke att vi skulle underordna oss honom, men Gud vill oss väl och därför är beroendet av honom inget man ska vara rädd för. Tvärtom.

Han blev omedelbart mottagen

Om du tittar noga i bibeltexten ser du att sonen förberdde en lång bön att be när han skulle komma hem. Men han hann inte be den färdigt. Fadern avbröt honom. Tog honom i sin famn och hälsade honom välkommen. I det ögonblick som du och jag kommer, på samma sätt, med en ärlig bön om förälskelse och en helhjärtad överlätselse blir vi omedelbart mottagna av Gud. Och detta är att bli kristen.

Hoppas att du har funnit läsningen meningsfull. Detta var halva boken. I nästa nummer av programbladet fortsätter vi med andra halvan med rubriker som:

– Vad blir det för skillnad?

– Vem kan bli kristen?

– Frågor och svar?

– Några ord till dej som blivit kristen.



KRISTEN – VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

Låt oss därför vara bottenärliga med vår syndabekännelse iför Gud. Då får vi en fullständig förklaring.

Ordet synd är ett gammalt ord som har nära släktskap med "söndra" och "sund". Sund betyder "att skilja åt". Kalmarsund skiljer Öland från fastlandet. Öresund skiljer Sverige från Danmark. Synd är det som har kommit mellan oss och Gud och skiljer oss åt.

Om synd är det som skiljer oss från Gud är det logiskt att förklaring för synden återställer den brutna gemenskapen. Som du förstår berör vi just nu en viktig punkt i den kristna tron och en av dess största mysterier.

Många förvånas över att korset har blivit den kristna symbolen. Ett kors är ju egentligen ett avrättningsredskap. Hur kan kristen tro ha en sådan symbol?

Orsaken är att det ligger en särskild betydelse i Jesu död på korset. I det som såg ut som det totalt meningslösa ligger en djup mening. Men som med allt annat som har en verklig betydelse förstår vi det bara delvis.

Man kan säga att korset är ett överkorningstecken som korsar över våra synder när vi kommer till Gud för att ta emot syndernas förklaring. En av de första kristna författarna, en av Jesu egna lärjungar uttrycker det så här: "Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpälarna" (Detta kan man läsa i Första Petrusbrevet i Bibeln kapitel 2, vers 24).

Att leva i förklaringen är också att vara villig att förklara andra. Eftersom Gud förklarar oss ska vi förklara dem som handlar fel mot oss. Vi har det i bönen "Fader vår". "För-låt oss våra skulder, liksom vi har förklätt dem som står i skuld till oss."

Detta är inte alltid lätt. Det viktigaste är att vi är villiga att förklara. Då ska Gud hjälpa oss.

Han överlämnade sitt liv

Jesus sa flera gånger: "Den som mister sitt liv skall finna det." (Det är återgivet till exempel i Lukasevangeliet, kapitel 17, vers 33) Det visar hur radikal kristendomen egentligen är. Den handlar om överklaring.

Just den attityden ser vi i berättelsen som den förledade sonen. Han säger: "Låt mig få gå som en av dina daglö-nare." Att vara "daglösnare" var ett lågstatusjobb på den tiden. Sonen är ödmjuk. Han överlämnade sitt liv i sin fars händer. Överklaring är att reservationslöst ge sitt liv i Guds händer. Den som på detta sätt "mister sitt liv, skall finna det", sa Jesus.

Det fadern gör är att han tar sonen i sin famn – att han ska bli daglösnare är det inte tal om – han blir omedelbart välkommen som son, trots att han tidigare vänt ryggen åt hemmet och trots alla hans misslyckanden. Upprättelsen är total!

Att bli en kristen är att komma in i en relation och under ett nytt initiativ. Människan ställer sitt liv till Guds förfogande. Hon får en ny ledare. Det viktigaste för människan är nu inte hennes egen vilja utan Guds vilja. Men är inte detta att komma in i en fängenskap? Att förlora sin frihet?

Idag talar vi ju mycket om hur viktigt det är att vi får vara självständiga individer. Vi vill att skolan ska forma våra barn att bli fria och självständiga och vi vill själva göra det som föräldrar. Är detta fel? Nej, det är inte fel.

Men vi måste skilja på vårt förhållande till Gud och vårt förhållande till människor. När det gäller människor ska vi vara fria och självständiga. Med Gud är det på ett annat sätt. Gud är själva förutsättningen för vår existens. Man kan jämföra Gud med luften som vi andas. Att säga att man inte vill vara beroende av luften, att man vill frigöra sig är att förneka förutsättningarna för livet.

HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI KRISTEN?

Hur ska man göra för att bli kristen? Vad gjorde sonen för att relationen till far skulle upprättas? Lägg märke till vad som händer i berättelsen.

Han stannade upp

När krisen kom, då kom också de årliga frågorna. "Varför är jag här?", "Vad handlar mitt liv om?", "Finns det något mer än det man kan se och ta på som formar min tillvaro?" Han stannade upp.

Måste det vara kris för att man ska bli kristen? Nej, men man måste vara ärlig inför sig själv. Man måste våga ställa de djupa frågorna. Kanske detta är det svåraste idag. Att stanna upp. Att verkligen lyssna till sitt eget inre.

Han beslutade

Kanske hans tro inte var så stark. Han kanske tvivlade på att far levde och han var mycket tvivlande på om han överhuvudtaget skulle bli mottagen. Men han beslutade sig ändå för att gå hemåt. Det beslutet avgjorde hela det följande händelseförloppet. Det avgjorde hela hans liv.

Han sökte sig hemåt

Den kristna tron är inget som plötsligt bara överrumplar oss. Jesus själv sa: "Den som söker han finner." Han sa också: "Ar någon törstig, så kom till mig och drick." Kristen tro är alltså för den som söker och törstar. Med det menas att man har en inställning i sitt inre att man verkligen vill finna Gud.

När sonen sökte sig hemåt hände det märkliga: Fadern

kom för att möta honom. Observera detta: "Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom." Detta är en av alla viktiga saker i den kristna tron: Gud har kommit för att möta oss!

Det gjorde han när han sände Jesus Kristus till vår värld. När Jesus själv skulle förklara sin uppgift sa han att han kommit för att "söka efter det som var förlorat och rädda det".

Detta är ett av kristendomens största och mest fascinerande under. Det är detta som, enligt kristen tro, skiljer Jesus från andra stora personligheter som uppträtt i vår värld. Han står i ett unikt förhållande till det gudomliga. Det är Gud själv som har kommit oss till mötes i Jesus Kristus. Därför behöver vi inte söka förävas. Det är möjligt att få kontakt med Gud och få en upprättad relation med honom, precis som sonen fick det till sin far.

Han bekände sin synd

Sonen gjorde en ärlig bekännelse: "Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son."

Synd är ett otrevligt ord. Det betyder att göra fel, att bryta mot Guds vilja. Ibland beskyls kyrkan för att vilja göra människor till syndare. Det är en missuppfattning. Budskapet är det rakt motsatta – att vi ska befrias från synd. Befrias genom förlåtelse.

Förlåtelse är ett av de viktigaste orden i den kristna tron. Det fick sonen i berättelsen när han kom hem.

Ett uttryck i Bibeln som varit till hjälp för många människor är detta: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förläter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (Det kan man läsa i Första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 9)

KRISTEN – VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

Är det att byta åsikt?

Bytte han åsikt? Tänkte han: "Jag måste bli mer positivt inställd till far och dem därhemma".

Är detta att bli kristen? Att börja tänka på ett nytt sätt om Gud – att Gud säkert finns och kan hjälpa människor? Att det finns stora värden att ta vara på i den kristna traditionen? Att stå för den kristna etiken? Ligger den kristna tron på äsiktssplanet?

Säkert var det så med sonen i berättelsen att han fick en del nya uppfattningar och troligen också en del nya värderingar, men det räcker inte som beskrivning. Det som hände var något mycket mer djupgående.

Är det en bön om hjälp?

Han kom i en mycket svår situation. Landet där han befann sig drabbades av en besvärlig livsmedelskris. Hans egen ekonomi rasade. Vännerna övergav honom. Situationen blev mycket dystert. Vad gjorde han?

Skrev han ett brev hem med bön om hjälp? Ett nödrop i en akut kris? Så börjar tron för många, men att bli en kristen är mycket mer än att vända sig till Gud i nödsituationer.

Är det att inse att man själv är Gud?

Ett modernt sätt att tänka, som har rötter i gamla religioner, är att allt är Gud. Och eftersom allt är Gud, menar man, är också människan Gud.

Man menar att det gäller att inse att man är Gud. Då får man makt. Makt att forma sin tillvaro. Det får man genom tankekraft. Detta sätt att tolka tillvaron finns bland annat i det som brukar kallas "New Age". Blev sonen i berättelsen "newagare" och började meditera över sin

egen gudomlighet? Nej, det som händer är något mycket radikalt. Han kommer in i en ny relation. Berättelsens poäng är inte att han får ett större jag, utan en jag - du relation till någon som är större än honom själv.

Att bli en kristen är en personlig gemenskap med Gud själv!

Berättelsens poäng är att sonen gick hem till sin far. Band som var kapade knöts ihop. Han som vänt rygen till sin far, och nästan glömt bort honom, blev son i huset. Fadern är en bild på Gud.

Sonen som gått hemifrån är en bild på människan som lämnat Gud. Människan som är skapad av Gud, som lever i Guds värld, men lever som om Gud inte fanns.

Gud kanske spelar en viss roll i marginalen ibland, men bara tillfälligt. Livet domineras av annat. Just det sättet att leva, menar Bibeln är vårt stora missstag. Vi har då lämnat livskällan. Vi lever då vid sidan av den ursprungliga planen och mer eller mindre i konflikt med det högsta livets källa blir konsekvensen att livet ytterst leder fram till tomhet och död.

Men sonen i berättelsen gick hem till sin far. Den ursprungliga relationen upprättades. Det är att bli kristen. Att komma hem!

Bibeln har många uttryck för att beskriva detta: att bli "fräls", att bli "född på nytt", att bli ett "Guds barn", eller att "komma till tro".

Att bli en kristen är alltså inget onaturligt, inget udda eller extremt. Det är att komma hem. Det är inte att pressas in i ett konstigt, livsfrämmande mönster. Det är att ansluta sig till livets grundplan. Människan är skapad för gemenskap med Gud. Precis som fågelin är skapad för luften och fisken för vattnet och grenen för att sitta i trädet. Hon hör hemma där.

länder". Ordet kristen är mycket missbrukat. Vem kan av-
göra vad det egentligen står för? Det måste vara Jesus
själv. Får han avgöra frågan ser vi ganska snart att det
inte kan finnas några "kristna arméer" inga "kristna krig"
inte ens några "kristna länder". Bara människor kan vara
kristna. Men vad innebär det att vara kristen?

När Jesus skulle framtälla särskilt viktiga saker an-
vände han ofta enkla berättelser. Man brukar kalla dem
liknelser. I den mest kända av hans liknelser finns fak-
tiskt svar på alla de här frågorna vi har ställt. Den brukar
kallas "liknelsen om den förlorade sonen". Den har fått
många att förstå vad den kristna tron handlar om.
Så här sa Jesus (det är meningen att man ska läsa Bi-
bels berättelser med fantasi och inlevelse):

Han sade: "En man hade två söner. Den yngste
sade till fadern: 'Far, ge mig den del av förmögenheten
som skall bli min.' Då skriftade fadern sin egendom mel-
lan dem.

Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han
ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där
slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsävnings-
ar. När han hade gjort av med allt blev det svår hung-
ersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och
tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne
skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han
hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen
ät, men ingen lät honom få något.

Då kom han till besinning och tänkte: 'Hur många daglö-
nare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter
jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till
honom: 'Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag
är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som
en av dina daglönare.'
Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll
fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande

och sprang emot honom och omfamnade och kysste
honom.

Sonen sade: 'Far, jag har syndat mot himlen och mot
dig, jag är inte längre värd att kallas din son.'

Men fadern sade till sina tjänare: 'Skynda er att ta fram
min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en
ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta
gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest.
Min son var död och lever igen, han var förlorad och är
 återfunnen.' Och festen började. (Detta kan man läsa i
Lukas-evangeliet, kapitel 15, vers 11-24)

KRISTEN – VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

Något hände med sonen i berättelsen som på ett av-
görande sätt förändrade hela hans inriktning och gav
hans liv en ny mening och ett nytt innehåll. Just det som
hände med honom har med det alla viktigaaste i den
kristna tron att göra. Det är en bild av vad det betyder att
bli kristen. Vad händer?

Är det att bli en bättre människa?

Tänkte han där han satt i det främmande landet: "Jag
måste skärpa till mig och börja leva ett bättre liv. Nu är
det dags för en upprykning! Så här kan det inte fort-
sätta."

Många har uppfattningen att detta är vad kristendomen
går ut på. Att göra sitt bästa och leva ett så hyggligt liv
som möjligt. Den som gör det, menar man, är kristen.
Naturligtvis är det alltid bra att göra sitt bästa, men detta
är inte detsamma som att bli kristen. Det är inte det be-
rättelsen leder fram till.

LÄS BOKEN - HÄR I BLADETI

Författare: Torsten Ahman, pastor inom Ekuumeniakyrkan

KRISTEN - VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

- Är inte det det samma som att göra sitt bästa och försöka vara en hygglig människa?
- Är inte alla kristna? Atminstone alla som bor i vårt land och inte är muslimer eller tillhör en annan religion.
- Kristen blir man väl när man döps och går med i en kyrka?
- Vad är skillnaden mellan att vara kristen och att inte vara det?
- Varför ska man vara religiös överhuvudtaget, och varför kristen? Vad går det ut på?
- Hur går det till att bli det?
- Kan vem som helst bli det?
- Kan man inte ha sin tro för sig själv? Måste man vara med i en kyrka om man ska vara kristen?

Man kan få väldigt olika svar på de här frågorna beroende på vem man frågar.

De bästa svaren måste man ju få om man frågar Jesus själv. Man brukar säga att "det renaste vattnet i en flod är det som är närmast källan."

Det är därför Bibeln, särskilt den del som kallas Nya Testamentet, spelar så stor roll i den kristna tron. Nya Testamentet innehåller deras berättelser som levde tillsammans med Jesus. Är det några som uppfattat vad den kristna tron går ut på måste det ju vara de.

Ordet "kristen" kan förekomma i de mest osannolika sammanhang. Ibland där det inte alls hör hemma. I media kan man få höra om "kristna ar-méer" och "kristna krig". Ibland talar man om "kristna



I detta nummer har vi fått möjlighet att presentera första delen av en liten bok med titeln "Kristen - vad är det egentligen". Den är skriven till dig som är nyfiken på kristen tro. Men den vänder sig också till dej som är troende och vill reda ut begreppen och tänka igenom: "Vad är det jag tror på egentligen?"

Boken är skriven av Torsten Ahman som är pastor inom Ekuumeniakyrkan och har en bred kristen plattform. I många år har han arbetat med att tydliggöra det centrala i den kristna tron för sökare och människor ovana vid den kyrkliga miljön.

Lycika till med läsningen!

